

Mijn tigste keer in Nepal, maar nu op een geheel andere manier en missie.

Na al die jaren als bezoeker of als sponsor van een monnikenproject in Nepal te zijn, wordt er nu gewerkt en wel voor Street Dog Care. Een project actief sinds 2009, welke zich het wel en wee van de straathonden rondom de Boudha stoepa in Kathmandu aantrekt.

Een prachtige plek, waar veel Tibetaanse vluchtelingen wonen en een nieuw leven opgebouwd hebben.

Daar zal ik een maand deel gaan uitmaken van het dagelijkse leven.

De balans na een week werken:

Alle begin is moeilijk, zo ook dit begin. Zonder hondenervaring, zonder te weten wat op me afkomt, maar met veel zin, positiviteit en een hart vol liefde voor de straathonden hoop ik iets te kunnen bijdragen.

Mijn eerste werkdag is deelname aan het wekelijkse Health Camp aan de stoepa.

Mensen kunnen honden brengen die hulp nodig hebben en worden indien mogelijk direct ter plekke behandeld.

Zelf gaan we ook op zoek naar hulpbehoevende honden of zoeken de honden die nog een nabehandeling nodig hebben, bv een ontwormingstablet of nog een anti vlooien of teken pipet.

Van tevoren is niet te plannen wat er tijdens zo'n health camp op ons afkomt,

Wat ik zie en wat ik ervaar die dag en ook de komende dagen is voor mij van onschatbare waarde. Ik leer ontzettend veel en merk hoe de honden vaak met kleine beetjes geholpen kunnen zijn, een aai over hun hoofd, iemand die met hun praat. Dankbaarheid straalt van hun af.

Mijn dankbaarheid is echter veelmaals groter!

Arlette



Saturday Camp in Boudha



Fibi, het fotomodel voor SDC